

Beste allemaal,

Vorig jaar en dit jaar werken een 8 tal vrijwilligers 5 jaar of ietsje langer bij ons huis. Het is geweldig dat zij zich de afgelopen jaren vanaf de start hebben ingezet voor het Toon Hermans Huis en mede hebben geholpen om het huis op te zetten en uit te bouwen tot het huis wat het nu is!

Daarom wil ik jullie, ook namens het bestuur, ontzettend bedanken voor je energie en inzet, je goede werk en je warme betrokkenheid bij ons huis. Ik ben dan ook verheugd om de volgende vrijwilligers hartelijk te feliciteren en hetzij op deze manier, in het zonnetje te zetten!

Want wie zijn deze bijzondere jubilarissen?

Riny en Ans: onze fijne en gewaardeerde gastvrouwen van het 1ste uur!

Riny en Ans begeleiden met enthousiasme de wandelgroep. Ook in tijden van corona verlenen zij hun medewerking om met een gast een mooie wandeling te maken en een luisterend oor te bieden. Met een helpende instelling proberen zij het de gasten altijd naar hun zin te maken en als je iets aan Riny of Ans vraagt... "Is goed, geen probleem, dat doe ik wel!"



Bertine: een echte webmaster, zij is een kei in het bijhouden en actualiseren van onze website en het is haar nooit teveel om tussen alle bedrijven door iets voor ons huis te doen

Hetty: onze vrijwilligster die op een gedegen manier activiteiten en evenementen organiseert en coördineert en heel betrokken is bij het wel en wee van het huis

Frans: die altijd bereikbaar is, ons altijd helpt, van een bakkie koffie houdt en op een prettige wijze alle facilitaire zaken in het huis uitzet en coördineert

Frits en Peter: onze gewaardeerde vrijwilligers van het facilitaire team, die hun steentje bijdragen aan alle klussen en facilitaire zaken (o.a. de keuken!) in het huis

En niet te vergeten **Miel:** die wekelijks zorgt voor het plaatsen van berichten op de sociale media, en dit in de avonduren weet te combineren met zijn drukke baan en een enthousiaste teambegeleider is van de Samenloop voor Hoop

Nogmaals, van harte gefeliciteerd en we hopen uiteraard dat we ook na deze jaren op jullie hulp en steun mogen blijven rekenen.

Om mijn woorden extra kracht bij te zetten zou ik jullie graag willen uitnodigen in ons huis (stuur mij even een appje) om jullie als 5 jarige jubilarissen met veel plezier een attentie te overhandigen.



Tot gauw!!

Met hartelijke groet,

Ankie, Marc, Marco, Peter, Marien, Gerard en Lucinda